

Squaredans på Öland



Denna artikel skrevs av Inger Toreld för det extranummer av Square-Info som gavs ut den 7 november 1992 med anledning av SAASDC:s 10-årsjubileum.



Inger and Gösta Toreld

Inger och Gösta Toreld

Att dansa squaredans på Öland är något som väldigt många nybörjare ute i klubbarna blivit övertalade till och vi kan varje sommar glädja oss åt gäster som med entusiasm och iver dansar, badar, solar och umgås här på Bödabaden. En del av dem har naturligtvis frågat oss hur vi kom på iden att börja driva ett squaredanshotell. Storyn bakom tillkomsten av Bödabaden Square Dance Center är känd av många men okänd av ännu fler och eftersom jag blivit ombedd att återge berättelsen om Bödabaden, så kommer den nu här i all korthet!

Vi lärde oss ju dansa squaredans i Saudi Arabien och när vi sedan kom hem och började utöva dansen i Sverige, prenumererade vi på en squaredanstidning från USA. Där kunde man läsa om att det fanns så kallade Square Dance Resorts, hotell dit man kunde åka och ha semester och dansa squaredans. "Ett sånt ställe tycker jag att vi skall öppna", sa jag till Gösta. Han tyckte förstås att jag var heltokig, vi kunde ju ingenting om den branschen. Men jag invände att vi har ju sett på "Pang i bygget" på TV och där kan man åtminstone lära sig hur man inte skall göra.

Så småningom lät han dock övertala sig att börja litet smått med semesterkurser i squaredans i Lofsdalen, det var sommaren 1983. Kursdeltagarna bodde i sportstugorna i Lofsens fjällby och dansen hölls i restaurangen på området, den höll annars stängt sommartid. Alla deltagarna skrev på listor att de ville ha en upprepning av veckorna nästa år, så sommaren 1984 hölls ytterligare veckokurser på samma plats. Men inför ny planering till sommaren 1985 visade det sig att Lofsens fjällby och restaurang hade bytt ägare och en upprepning av kursverksamheten blev omintetgjord.

Nu började även Gösta tycka att det här med squaredanshotell kanske inte var en total omöjlighet och vi började söka efter ett lämpligt ställe. Helst ville vi hitta

något i Dalarna. Vi letade och letade. Visst fanns den en uppsjö av pensionat och hotell till salu, men att finna ett som passade både pris- och lokalmässigt, det var svårt.

En dag såg jag en annons om ett "smultronställe i Småland". vi åkte dit och tittade, platsen var sagolikt vacker, den låg vid en sjö i närheten av Eksjö. Här var vårt squaredanshotell, trodde vi. Vi sa upp våra jobb, sålde vårt hus och packade alla våra grejor fler att flytta till Småland. Men, av många orsaker kunde affären inte komma till stånd, i sista minuten gick den i stöpet! Vår situation var ganska lik en mardröm, inga jobb, inget hus och inget squaredanshotell, men med en massa förväntansfulla blivande gäster, som redan anmält sig till semesterkurs, som de trodde, i Småland. Nu var goda råd dyra! Ytterligare studier av annonser gav vid handen, att ett till synes lämpligt ställe på Öland var till salu. Sagt och gjort, vi åkte till Öland en snöig, kall marsdag. Vi skottade oss in i ett ogästvänligt och ruggigt Bödabaden. Smutsigt och nedgången var stället, men närheten till stranden och de vackra omgivningarna tilltalade oss. Det fanns en lokal där man kunde dansa och 30 gästrum av lägre standard.

Ytterligare sömlösa nätter gav till resultat att vi slog till och köpte Hotell Bödabaden. Vi tyckte namnet var för pretentiöst för det dåliga stället och döpte om det till Wärdshuset Bödabaden - Square Dance Center. Den 1 april 1985 gick flyttlasset från Grödinge till Böda på Öland. Ett nytt kapitel hade påbörjats i våra liv.

Smuts, svett, men inte så många tårar har det varit! Arbete och åter arbete, men dock mest glada stunder med underbara gäster och medarbetare. Att försöka göra en acceptabel semesteranläggning av ett gammalt möjligt pensionat blev en utmaning som fortfarande sysselsätter vår fantasi och våra händer. Danslokalen i källaren blev snart för trång, så vi byggde en utedansbana och så småningom även en dansloge. Programmet har utvidgats så att vi nu dansar från tidig vår tid sen höst. Detta hade inte varit möjligt om inte fått känna stöd från alla våra dansgäster, hjälp från massor av vänner och släktingar och inte minst svenska och utländska caller, som ställer upp och gör ett fantastiskt arbete. Callerna är ju dock hjärtana och hjärnorna som gör verksamheten möjlig, callerna och så dansarna förstås!

Från hjärtat vill vi rikta tusen tack till alla er som gjort vår dröm om en svensk Square Dance Resort möjlig. Hoppas att få se er alla under många år hos oss ännu med en gemensamt mål för ögonen, att sprida och utöva världens bästa hobby, Square Dance.